



Periodiek tijdschrift

Uitgave:02/2018

Verbroedering 2TTR / 2GP CIS



# Bernnarke



Website: [www.2TTR.be](http://www.2TTR.be)

mail: [Verbroedering2ttr2gpcis@gmail.com](mailto:Verbroedering2ttr2gpcis@gmail.com)

POC: SOETEWY GUY 0032491081271

IBAN NR : BE32 973166342102 - BIC NR : ARSPBE22

Verantwoordelijke uitgever Libert Ryckmans-Roekens

## Inhoud

**Woordje van de voorzitter**

**Overlijden Erevoorzitter**

**Hapje Tapje maart 2018**

**Bestuursvergadering 07 Feb 2018**

**Website**

**Leden bestand 2018**

**Jaarlijks treffen**

**Mopjes**

## Woordje van de voorzitter

Beste vrienden,

Het is alweer tijd voor ons boekje van het tweede trimester, wat vliegt de tijd.

We zitten volop in het BBQ seizoen, de communie feesten steken de kop op en er wordt ook volop naar de verloven af geteld.

Wij hebben, na wat strubbelingen met de HORECA in Peutie, ons eerste "Hapje - Tapje" achter de rug. Diegenen die regelmatig onze website bezoeken zullen dit al vast gesteld hebben bij de foto's.

En zo zitten we bij een volgend puntje.

Onze website, deze is ondertussen volledig van design veranderd.

Ook heeft het bestuur besloten om een afdeling bij te maken.

Eentje ter nagedachtenis van onze overledenen in het lopende jaar.

Tot nu werd er een lijstje bij gehouden door onze secretaris om tijdens de algemene vergadering deze leden nog eens onze eer te betuigen.

Op deze manier heeft onze secretaris ook zijn lijstje en geven we onze leden die heen gegaan zijn toch nog iets meer dan een minuut stilte.

Ook is het een manier om de leden die we niet bereikt zouden hebben bij het melden van een overlijden toch de mogelijkheid te geven op de hoogte te zijn.

Onze webmaster doet nog een oproep naar de leden die nog ouder foto's zouden hebben mogen altijd contact met hem opnemen.

Misschien passen die wel op de website en kan je iedereen laten genieten van de nostalgie van toen.

Ondertussen hebben we ook de datum van ons jaarlijks treffen kunnen vast leggen.

Na een voorstel van ons lid Lieven Tempels en wat rond horen naar de reactie van onze leden die op de uithoeken van ons landje wonen trekken we naar Leopoldsburg en dit op 17 oktober 2018.

Ook hier hebben we moeten vaststellen dat de Villa Astrid druk bezet is.

De regeling van de details worden in juni besproken. Van zodra we deze hebben horen jullie de modaliteiten om in te schrijven. Dus zeker al 17/10 vast leggen voor een uitstapje naar ons wel bekende Leopoldsburg.

Wat het lidgeld betreft zitten we dit jaar goed.

Hier en daar is er nog een lid dat nog niet in orde is met zijn bijdrage. Voor diegenen die het vergeten zouden zijn, graag zo vlug mogelijk in orde brengen.

Het lidgeld voor 2018 blijft onveranderd.

Om af te sluiten wens ik nog even stil te staan bij het overlijden van onze Erevoorzitter Marcel Mondelaers. Marcel is op 30 januari 2018 van ons heen gegaan.

Onze oprechte deelneming aan de familie.

Beste vrienden veel plezier en een goede gezondheid, tot de volgende

Libert

**VROEG WINTER**

vaderafscheid

Ik zie hem nog  
tussen herfstbladeren  
doorstappen  
naar zijn winter

te laat  
om veel te zeggen  
voor of na  
het zwijgen

plots was hij weg  
voor goed gepakt  
adem afgesneden  
door geen weg terug

het werd duister  
somber en stil  
maar hij knikte  
niet meer terug

nu zoek ik hem  
om wat we missen  
stapsgewijs  
uit te leggen

*B. Neville*

Begr. PUES



†

Aandenken aan

DE HEER

## Marcel Mondelaers

echtgenoot van Augusta Peeters

*Ere-Kolonel B.D. van de Transmissietroepen*

*Commandeur in de Kroonorde*

*Officier in de Leopoldsorde*

*Militair Kruis 1<sup>e</sup> klas*

*Ere-voorzitter van de Verbroedering 2 TTr*

*Ere-voorzitter van de kerkfabriek H.-Hart Delle*

*Lid van de KVOO Kring Leuven en Kring West-Brabant*

*Drager van het zilveren Sint-Romboutskruis*

*Lid van meerdere verenigingen*

De familie dankt u voor uw aanwezigheid,  
steun en medeleven.

Papa,

We mochten lang samen gelukkig zijn, in goud, diamant  
en bijna briljant. We waren altijd samen onderweg  
en hebben alles liefdevol voor elkaar gedaan.

Je doorliep een prachtige loopbaan in de landmacht bij  
de transmissietroepen. De intense periode in Duitsland  
was een hoogtepunt in die carrière en in ons gezinsleven.  
Ook daarna, in België, bleef je je actief inzetten thuis  
en in de verschillende verenigingen.

Papa, je was er altijd voor iedereen, met raad en daad.  
Je was zo trots op je kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  
Je stille toewijding en liefdevolle bekommernis  
zullen we missen.

Je was voor ons de beste en liefste echtgenoot en papa.  
Je hebt mij en de kinderen zoveel gegeven.

Nu staan ze mij bij in deze moeilijke dagen  
om verder te leven zonder jou door het verdriet heen.  
Zoveel fijne herinneringen aan je zullen ons rechthouden.

Dag mijn lieve man, dag Papa. Dank voor alles.

Mama en de kinderen

## Hapje Tapje maart 2018

Ondanks de perikelen met de bar beheerder en het feit dat de horeca werkelijk geen tijd had om onze broodjes te smeren ging het Hapje Tapje gewoon door.

Na een half uurtje smeren waren de broodjes klaar en konden wij vertrekken naar de kazerne.

Sommige hadden al hun plaatsje al gevonden en hadden zich rustig in de zetels gezet.



De koffie en Porto vloeide rijkelijk en het was toen reeds duidelijk dat de afwezigen ongelijk hadden.

De dienst werd hernomen en de manoeuvres starten  
Om twaalf uur de broodjes en deze werden gesmaakt



Rond 1630 Hr keerde iedereen gelukkig terug naar huis.  
Natuurlijk met een goed gevulde buik.

Guy

Agenda:

Het overlijden van onze Erevoorzitter

Hapje Tapje - Ledenlijst - Website  
Aansluiting sympathisanten - Periodiek tijdschrift

Deelnemers:

Voorzitter: L Ryckmans-Roekens

Penningmeester: M De Roy

Secretaris: G Soetewey

Het overlijden van onze Ere- voorzitter die gisteren begraven is natuurlijk besproken in het bestuur

Punt 1

De reservatie van de Bar in Peutie is goedgekeurd.

Voor de broodjes zijn er problemen, ik denk niet dat we moeten rekenen in de toekomst op hulp van de horeca in de kazerne.

Broodjes laten maken in de privé is veel duurder dan door de horeca.

Voor 80 broodjes vraagt Panino 150 euro, Libert gaat nog eens de vraag stellen in een andere zaak.

Broodjes zelf maken lijkt de oplossing en ligt zeker binnen de prijs die we vragen voor het Hapje Tapje.

Op dit ogenblik is 1 koppel reeds ingeschreven voor 07 maart.

Punt 2

Marc had de lijst van de leden die reeds hun bijdrage betaald hebben.

Natuurlijk blijven nog vele leden wachten tot het allerlaatste moment om hun bijdrage te betalen, in ons volgende boekje zullen we hun eraan herinneren.

Punt 3

We hebben een vraag gekregen van niet militairen die zich wensen aan te sluiten bij onze verbroedering ( vrienden van wijlen A Van Haevermaet)

Art 7 in de statuten laat dit wel degelijk mogelijk ( dit zou dus ook het probleem van Lode Meyers moeten kunnen oplossen).

Punt 4

We het kranten artikel van Kamiel Buyl besproken over de schiet partij van 20 jaar geleden in Arnsberg.

En beslist van het niet op de website te plaatsen.

Punt 5

Het voorstel om de naam van ons periodiek boekje te veranderen in Bernarke is goed gekeurd

Een ontwerp zal worden voorgelegd aan het bestuur.

## Website

Wie heeft thuis nog oude foto's die niet zouden misstaan op onze website?????

Stuur ze op of breng ze mee naar het Hapje Tapje.

Dus voor iedereen die nu nieuwsgierig is geworden kijk maar eens op

[WWW.2TTR.be](http://WWW.2TTR.be)

Voor zij die opmerkingen hebben die aanpassingen wensen stuur ons een mailtje met voorstellen.

[Verbroedering2TTR2GPCIS@gmail.com](mailto:Verbroedering2TTR2GPCIS@gmail.com)

Guy



## Lidgeld 2018

Op dit ogenblik hebben bijna alle leden hun lidgeld betaald, onze dank hiervoor.

We hebben een ancien die haar weg naar de verbroedering heeft teruggevonden.

Mevrouw D Senden

En twee nieuwe leden vervoegen onze rangen, en wij heten ze dan ook van harte welkom.

Mevrouw J Van Deyck

De familie Smet-Campaert

Op dit ogenblik hebben we **59** betalende leden.

Volgende maand zal ik ook de ledenlijst op de website aanpassen.

*Guy*

## Jaarlijks treffen

Vermits we minder en minder welkom zijn in de horeca te Peutie, hebben wij van het bestuur verschillende andere opties bekeken.

Prijs, locatie bereikbaarheid en kwaliteit waren punten die onze aandacht hadden.

Na veel overleg en met de hulp van L TEMPELS hebben we eindelijk de knop doorgehakt.

**We houden dit jaar ons treffen in de Villa ASTRID in Leopoldsburg**



Het treffen zal doorgaan op

# 17 oktober 2018

Details zullen volgen in het volgende boekje.

Paracommando's contra ISIS...

Een transportvliegtuig, Hercules C190, met Belgische paracommando's aan boord is onderweg naar Irak.

De sergeant zegt tegen zijn mannen: " Voor een paar oren van een IS-strijder geef ik €200 en voor een hoofd met baard €500! "

Het bericht wordt onder luid applaus en gejuich door de stoere mannen ontvangen !

Het vliegtuig landt en de militairen lopen een voor een naar buiten.

Na een uurtje komen ze al weer terug met tassen vol oren en afgehakte hoofden met baard.

De geëmotioneerde sergeant zegt: "Zijn jullie helemaal gek geworden? Dit is slechts een tussenlanding op vliegveld Charles De Gaulle !"

groetjes,  
Who Dares Wins.

Onze tante Magda

De kinderen van een lagere school krijgen les over moraal.

Ze krijgen als opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen, waaraan een moraal is verbonden.

Wanneer ze terug in de klas komen, mogen ze vertellen wat ze gehoord hebben.

Mieke vertelt: "Mijn ouders zijn kippenboeren en verkopen eieren.

Op een dag hadden ze in de auto een mand eieren staan.

Ze reden over een hoge verkeersdrempel, waardoor de eieren braken."

De moraal is: "Wees zeer voorzichtig met breekbare dingen."

Elsje vertelt: "Mijn grootouders hebben ook een kippenboerderij, maar zij broeden kuikentjes. Op een dag hadden ze tweehonderd eitjes.

Ze verwachtten dus ook tweehonderd kuikentjes.

Ze verzorgden de eitjes heel goed, maar toch zijn er maar honderdtachtig uitgekomen."

De moraal is: "Tel je kuikentjes pas als ze uit het ei zijn gekomen."

Dan nu Anneke: "Mijn papa heeft verteld over ons tante Magda."

Ons tante Magda is piloot bij de luchtmacht en heeft meegevochten in operatie Desert Storm.

Op een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze springen.

Het enige dat ze bij zich had was een fles whisky, een machinegeweer en een zakmes.

Terwijl ze aan haar parachute bungelde, dronk ze de fles whisky leeg, dan was ze die al kwijt.

Toen ze op grond kwam, werd ze omsingeld door wel zeventig Irakezen.

Ze pakte haar machinegeweer en schoot het leeg; vijftig Irakezen vielen dood neer.

Met haar zakmes kon ze er nog vijftien doden, toen brak het mes af.

De laatste vijf heeft ze met haar blote handen gedood."

De juf kijkt Anneke ontdaan aan en vraagt na enige stilte: "En, wat is nu de moraal van dit verhaal?"

Waarop Anneke antwoordt:

"Blijf uit de buurt van tante Magda als ze gezopen heeft !"